

# Vores arbejde i Kenya

---

Kære venner

Formålet med at forlade Europa og rejse til Kenya var at hjælpe vores folk. Vi kendte til deres lidelser såvel fysisk som åndeligt, og vi vidste, at vi kunne hjælpe dem. Gud har givet os midler og kundskab, som vi ikke ønskede at holde for os selv. Siden vi kom til Kenya, har Gud til stadighed ledet os og velsignet os. Mange mennesker behøver mad, tøj, husly og medicinsk hjælp. Når vi hjælper dem med deres fysiske behov, bliver det muligt for os at vise dem deres åndelige behov. Den hjælp, som I har ydet, har givet mange fortvivlede nyt mod, og har hjulpet dem at finde deres kærlige Frelser. Vi takker jer meget for jeres bønner og jeres støtte.

Med dette brev vil vi give jer et glimt af vores arbejde her i vores nye hjem i Kenya.

I Mesterens tjeneste,

Charos



## *”Smag og se, at Herren er god, salig den mand, der lider på ham!” Salme 34,9*

Alt begyndte først rigtigt, da tingene ikke gik, som vi havde planlagt det. Alle forventede, at regntiden ville komme, og var travlt beskæftigede med at forberede markerne og haverne. Regnen kom, og alle



Før...

forventede en rigelig høst. De unge majsplanter var vidunderlige. Det så ud som et grønt tæppe. Dette år havde endda flere brugt alle deres midler og begyndt at plante. Alle havde travlt og havde ikke virkelig tid til Gud. Hvorfor, hvis alt gik så godt? Men så stoppede regnen. Solen brændte ubarmhertigt de sarte planter. Jorden tørrede ud. Planterne fortsatte deres kamp. Men de mindste planter gav snart op. Folk begyndte at spørge efter Gud. Så begyndte de at overveje, hvad de skulle gøre, dersom der ikke ville være nogen høst. Lige siden vi var flyttet ind i vores hus, havde vi haft gudstjeneste hver Sabbat. Nu besluttede vi, at vi skulle have bibelstudier hver onsdag og finde ud af, hvorfor alt dette måtte ske. For vores familie var det meget svært at forstå det. Vi havde forventet at begynde med succes fra begyndelsen. Hvorfor tillod Gud dette? Dette spørgsmål brændte indeni mig. I mellemtiden ventede vi på regnen og havde meget interessante bibelstudier. Mange mennesker kom, og flere mennesker kom om Sabbatten. De søgte alvorligt efter svar. Snart var vores majs visnet. Kun meget få planter havde haft kraft nok til at give en høst. For mange mennesker var dette en ulykke. Familier med mange børn vidste ikke, hvad de skulle spise. Selv vi vidste ikke, hvordan livet ville blive efter nogen tid. Men vi stolede på Gud. Vi ved, at han aldrig vil skuffe os. Der kom stadig flere mennesker om Sabbatten, og mennesker søger efter sandheden. Også børnene er opmærksomme tilhørere. De udgør den halve forsamling. Vi presser os sammen så godt vi kan med de små børn på måtter på gulvet. Nu har vi to sabbatskole klasser for børnene. Der er så mange af dem. Vi er glade for at kunne sige, at vi har en pæn gruppe af unge mennesker, som foretrækker at gå i kirke om Sabbatten fremfor at være sammen med deres venner.



... efter

med mange børn vidste ikke, hvad de skulle spise. Selv vi vidste ikke, hvordan livet ville blive efter nogen tid. Men vi stolede på Gud. Vi ved, at han aldrig vil skuffe os. Der kom stadig flere mennesker om Sabbatten, og mennesker søger efter sandheden. Også børnene er opmærksomme tilhørere. De udgør den halve forsamling. Vi presser os sammen så godt vi kan med de små børn på måtter på gulvet. Nu har vi to sabbatskole klasser for børnene. Der er så mange af dem. Vi er glade for at kunne sige, at vi har en pæn gruppe af unge mennesker, som foretrækker at gå i kirke om Sabbatten fremfor at være sammen med deres venner.



Gudstjeneste om Sabbatten



Bibelstudium om onsdagen

med mange børn vidste ikke, hvad de skulle spise. Selv vi vidste ikke, hvordan livet ville blive efter nogen tid. Men vi stolede på Gud. Vi ved, at han aldrig vil skuffe os. Der kom stadig flere mennesker om Sabbatten, og mennesker søger efter sandheden. Også børnene er opmærksomme tilhørere. De udgør den halve forsamling. Vi presser os sammen så godt vi kan med de små børn på måtter på gulvet. Nu har vi to sabbatskole klasser for børnene. Der er så mange af dem. Vi er glade for at kunne sige, at vi har en pæn gruppe af unge mennesker, som foretrækker at gå i kirke om Sabbatten fremfor at være sammen med deres venner.

Der er så mange af dem. Vi er glade for at kunne sige, at vi har en pæn gruppe af unge mennesker, som foretrækker at gå i kirke om Sabbatten fremfor at være sammen med deres venner.

## “Salig den mand, der tager sig af de svage, ham frelser Herren på ulykkens dag.” Salme 41,2

Mens alt dette foregår, kommer mennesker og spørger om mad. For de midler I sendte os, købte vi bønner, majs, hvede, sæbe og petroleum. En af de familier, som vi hjælper, er vores nabo. Hun lever alene sammen med sine tre børn. Hun plejede at være meget stille og sagde aldrig meget. Nu er hun blevet en af min mors meget gode venner. Hendes ældste datter er en kvik pige og en meget opmærksom tilhører i sabbatskolen. Børnene ses ofte i vores hjem, hvor de hjælper i haven. En anden familie er ”familien med de elleve børn”. Deres far havde drukket længe. Men da hans fjerde barn blev født holdt han op med at drikke. Efter det syvende barn blev født, begyndte han igen at

at  
en måned  
vores  
onsdagen,  
En mor med  
hendes tre børn



drikke. For omkring siden, da han kom til bibelstudium om holdt han igen op med at drikke og at ryge. Vi beder for, at han vil holde fast ved



Familie med elleve børn. Moren er ikke med på billedet, da hun var på arbejde.

sin beslutning. De har levet i fattigdom i meget lang tid. De ældste hjælper os meget i haven. De er også begyndt at plante grøntsager derhjemme og at vande dem regelmæssigt. Når de kommer til gudstjeneste om Sabbatten er stuen fuld. Den ældste er en meget ivrig elev. Han stiller mange spørgsmål og er ikke tilfreds med et kort svar. De små er altid glade, når det er tid til ”Shabbat”. Iblandt de mange forskellige familier, vi hjælper, ønsker vi også at nævne følgende. Enken til højre har otte børn i alderen fra 12 til 24 år. De to ældste er gift. Hendes næstældste søn (til venstre), som havde hjulpet hende med at forsørge familien, har haft et åbent sår på sin fod i næsten to år og har ikke kunnet arbejde. Han har nu modtaget behandling i vores hjem i to måneder. Såret læges så hurtigt, at han begyndte at arbejde igen efter en måned. Men det endnu mere opmuntrende er, at han efter at have holdt op med at gå i kirke i længere tid (han er adventist) nu kommer trofast hver eneste Sabbat. Han er et meget aktivt medlem.



Dette er blot nogle af de mennesker, som vi hjælper. Der er også familien, hvor faren er krøbling, og en ung familie, som ikke har noget sted at bo, forældreløse børn og andre. Idet vi er en velsignelse for dem, er de en endda større velsignelse for os. Man kan altid finde mig med en gruppe af børn omkring mig. De har forandret mit liv! Noah er lykkelig, når han leger og arbejder med sine små venner. Jeg tror, at du kan forstå, hvorfor Sabbatten er den bedste dag i ugen i vores hjem.





*”Så din sæd ved gry og lad hånden ej hvile ved kvæld; thi du ved ej, om dette eller hint vil lykkes, eller begge dele er lige gode.”*

*Prædikerens 11,6*

Vi lærte sandheden ved ordene ”man får aldrig sået, når man kigger efter vinden, og aldrig høstet, når man ser efter skyerne” (Præd. 11,4) på en meget markant måde. Dette ledte os til at søge efter nye metoder at dyrke ting på. Vi forsøger det umulige – at plante uden regn. Vi er ikke de eneste, som forstod denne nødvendighed. Sammen med de mennesker, som vi hjælper, og venner og naboer, leder vi efter enkle måder til at vande vores planter. Vi begyndte med at grave huller til vores majsplanter. På den måde kan vi hælde mere vand ned til planterne, som holder sig fugtige i længere tid. Vi kan naturligvis ikke plante hele marker til med majs på den måde, sådan som vi gjorde det før. Men vi har også tid til at plante grøntsager. Vores grøntsager bliver også plantet i huller. Nu er de store og smukke. Vi har en planteskole, hvor andre mennesker også kommer og får deres planter. De mennesker, som vi hjælper, hjælper os i haven.



planterne, som holder sig fugtige i længere tid. Vi kan naturligvis ikke plante hele marker til med majs på den måde, sådan som vi gjorde det før. Men vi har også tid til at plante grøntsager. Vores grøntsager bliver også plantet i huller. Nu er de store og smukke. Vi har en planteskole, hvor andre mennesker også kommer og får deres planter. De mennesker, som vi hjælper, hjælper os i haven.



De planter grøntsager, hjælper med vandingen og at hente vand med æslet og meget mere. Og vi hjælper dem med at bruge disse metoder i deres egne hjem. På den måde hjælper vi hinanden, og de lærer, hvordan de skal hjælpe dem selv. For dersom vi blot giver dem føden, men ikke viser dem, hvordan de skal ernære sig selv, hvad har de så vundet? Som du ser, holder dette os travlt beskæftigede. Ingen kommer her for at sidde ned og slappe af.



dem føden, men ikke viser dem, hvordan de skal ernære sig selv, hvad har de så vundet? Som du ser, holder dette os travlt beskæftigede. Ingen kommer her for at sidde ned og slappe af.



Til venstre: Piger fra familien med elleve børn graver en brønd tæt ved deres hjem.



Til højre foroven: To piger med deres planter i deres have.



Til højre forneden: En travl dag i vores hjem.

