



Better Life Mission

Postfach 4, CH-4938 Rohrbach, Switzerland
Telefon: +41 (0)62 962 41 01 Skype: lena_dk3
Email: lena.clerc@betterlifemission.org Web: www.betterlifemission.org

Nyhedsbrev - september 2013

Det er ved at være længe siden, at I har hørt fra os. Det er forståeligt, at mange venter på at høre om udviklingen og Guds store velsignelser.

Rejse til Kenya

Fra den 9. til den 28. januar 2013 var jeg i Kenya. Mit hovedformål var at arbejde videre med den nye sabbatskoleklasse, som bruger bibelstudierne "My Bible First" og at oprette endnu en klasse.

Bibelstudier "My Bible First"

Jeg var spændt på, om der virkelig var nok elever, som ønskede at tage del, så at vi kunne begynde endnu en klasse. Til min store glæde endte det med, at der var 18 ivrige elever i den nye klasse. Jeg husker specielt Naomi, som studerede lektionen meget grundigt og havde mange spørgsmål i klassen om sabbatten. Hun sad som på nåle og ventede på at få lov til at stille sine spørgsmål. Vi havde nogle meget interessante og opbyggende studier sammen.

Den største udfordring var at få de "unge lærere" til at forstå, at de ikke skal "prædike" til klassen, men at de skal undervise og motivere deres elever til at være aktive. Det var derfor en stor lettelse for mig, da Duncan Okuku den sidste sabbat underviste børnene og formåede at få mange af dem til at tage aktivt del i undervisningen.

Her er et par uddrag fra børnenes breve til mig:



Naomi skriver: "...Jeg nød de nye bibelstudier og den nye klasse. Jeg vil savne dig meget..."



Elmelta skriver: "...Jeg glæder mig meget over de lektioner, som vores lærere giver os hver sabbat i vores sabbatskoleklasse. Jeg er glad for, at jeg nu forstår Bibelen, og at jeg ønsker at være som Jesus. Vi bør alle være som Jesus og adlyde ham i alt, hvad han ønsker, vi skal gøre..."

I bibelstudierne bliver der henvist til bogen "Patriarker og Profeter" som ekstra studiemateriale. Jeg havde bestilt en kasse med disse bøger, som nu står børnene til rådighed, når de studerer om morgenen.

Gaver til børnene

Denne gang havde jeg bestilt bogen "Den mærkede Bibel" til børnene. Jeg brugte den som gave til alle de børn, som kan læse og forstå bogens indhold. De lidt yngre fik et hæfte om "Åndens Frugter" udarbejdet af Silvia Pel. Til de allermindste havde jeg lavet et malehæfte.

Ved aftenandagterne gik vi igennem bogen "Den mærkede Bibel" og studerede de forskellige temaer. Det blev til en velsignelse for os alle. Vi fik en dybere forståelse af Guds hensigt med hans hviledag.

Bøger på swahili

I december 2012 fik vi af en anden missionsvirksomhed tilbudt at bestille bøger på swahili hos et trykkeri i Nairobi. Vi bestilte 2000 af "Den Store Strid" og 1000 af "Vejen til Kristus" og 300 af "Kristi Lignelser". Vi havde længe ønsket, at familien Charo i Kilifi skulle have bøger på swahili og



Freciah underviser



Afhentning af bøger på swahili i trykkeriet i Nairobi

arbejde med, så vi glædede os over denne anledning. Mens jeg var i Kenya i januar var "Vejen til Kristus" færdig, og vi kunne hente den i trykkeriet i Nairobi. Herved har vi været i stand til at give både familien Charo og Fiwagoh Mission lidt bøger på swahili at arbejde med. Vi beder om at Gud må velsigne brugen af disse bøger. Vi ved, at det er få bøger i forhold til det store behov. Når de økonomiske midler tillader det, vil vi gerne trykke et større oplag og sende dem til Kenya.

Bibelarbejderne

Som nævnt i nyhedsbrevet fra november 2012 modtog Fiwagoh en container med bogen "Den Store Strid" i oktober 2012. Ved mit besøg i januar talte jeg med fire af bibelarbejderne, som fortalte mig om deres arbejde med bøgerne.

Patrick Kiama

Patrick fortalte, at han havde delt 180 bøger ud i løbet af de sidste tre måneder. Mange har hørt om bogen og bliver glade, når de får et eksemplar - specielt de, som ved, at bogen normalt koster KES 700 (DKK 45). Fattige adventister bliver endda meget lykkelige. Det er sjældent, at man får noget gratis.

Patrick havde lovet en mand, som sælger gullerødder på markedet, et eksemplar af bogen inden containeren ankom. Han ventede på bogen. Så snart bøgerne ankom tog Patrick hen til denne mand og gav ham en bog. Manden lovede, at han ville læse bogen. Patrick var ikke så sikker på, at han virkelig ville gøre det, men han gav ham en bog alligevel. Efter nogle dage tog han hen til ham for at tjekke, om han læste i bogen. Han havde læst nogle få kapitler. Efterhånden som han læste, skrev han spørgsmål ned bag i bogen, når der var noget, som han ikke forstod. Han har nu læst hele bogen og skrevet mange spørgsmål ned. Det er nu Patricks opgave at gennemgå alle spørgsmålene sammen med denne mand. Han har allerede set, at bogen har haft sin virkning på manden. Manden plejede at besøge den mest populære pinsemenighed i Nakuru. Efter han har læst "Den Store Strid" er han blevet tøvende. Han er begyndt at forstå en del af sandheden.

Laban Kosgei

Laban fortalte, at han havde delt mere end 300 bøger ud. Når han går ud for at møde mennesker, tager han altid nogle stykker af bogen med sig. Han har fundet mange mennesker, som virkelig har sat pris på at få bogen. Han mødte en mand, som havde ledt efter bogen i lang tid. Han havde hørt om bogen. Han var meget lykkelig, da han så bogen, og tog ivrigt imod den. Han gav sig straks til at læse den. Da Laban mødte ham en tid senere, fortalte manden, at han var begyndt at holde sabbat.

En dame, som Laban har haft bibelstudier med, fik også en bog af ham. Hun læste bogen igen og igen. Til sidst var hun overbevist om, at de tre englebudskeber er sande. Hun planer på at slutte sig til menigheden.

Laban har givet alle sine naboer en bog. Han har også besøgt den lokale høvding og givet både ham og hans soldater en bog. De var alle glade for at få bøgerne, og de læser dem.

På universitetet har Laban mere end tyve bibeleelever. Han tog "Den Store Strid" med til universitetet og gav dem alle et eksemplar. Nu mødes de som en gruppe og studerer bogen kapitel for kapitel. Når Laban har tid, studerer han sammen med dem, ellers studerer de videre alene. Senere tog han flere bøger med til universitetet og gav dem og bad dem give dem videre til andre interesserede.

Laban ønsker at tage bøgerne med til hans hjemsted. Han vil gerne forære bogen til hans gamle venner, naboer og slægtninge.

Laban er Gud meget taknemlig for, at han har givet dem disse bøger.



Mark organiserede trykningen af bøgerne i Nairobi



Patrick, Lena og Laban i containeren med "Den Store Strid"

Mary Wakonyo

Mary fortalte, at da de fik bøgerne i oktober 2012, begyndte de at tage bøgerne med sig, når de gik omkring til folk. Mary går fra hus til hus og taler med mennesker. Hun besøger også indkøbscentre, hvor hun kan møde mange mennesker. Hun har delt 180 bøger ud. Det er specielt de lærte, der har interesse i bogen. Nogle mennesker spørger efter bogen på swahili, men hun har fortalt dem, at hun ikke har nogen på swahili. Mary besluttede at besøge dem, som ønskede bogen på swahili, og tale med dem om bogen.

En mand fortalte Mary, at han havde læst i bogen, og han var meget overrasket. Bogens indhold havde gjort et stort indtryk på ham. Han ønskede at slutte sig til menigheden.

Mary har givet bogen til omkring 90 gymnasieelever. Hun fortæller dem, at dersom der er noget, som de ikke forstår, så skal de bare komme og besøge hende. Nogle piger kom, og Mary forklarede

betydningen af nogle af kapitlerne i bogen.

Mary har også besøgt små byer, som ligger op til 30 km borte fra hendes hjem. Når hun møder adventister, er de meget overraskede over at kunne få bogen gratis, for den er meget dyr. De er meget lykkelige over at få en bog.

Bogen har udført et godt arbejde og bliver delt ud både nært og fjernt. Mennesker fortæller Mary, at de har fået en forståelse af kirkehistorien ved at læse bogen.

Mary er glad for at de har fået bøgerne, for hun har set, hvordan de virker. Hun glæder sig over at have noget med sig, når hun går ud for at møde mennesker.

Mary lægger ikke skjul på, at hun også møder modstand, når hun deler bogen ud, men det afholder hende ikke fra at fortsætte arbejdet.

Henry Ndungu

Henry fortalte, at da han fik bøgerne, begyndte han at tale med naboerne og give dem bøgerne. En af dem læser stadig i bogen. En anden har fortalt ham om de vidunderlige ting, som han har fundet ved at læse bogen. Nu studerer de bogen sammen. Folk modtager bogen med taknemlighed og glæder sig over at læse bogen. Nogle mennesker spørger om at få bogen på swahili.

Uddelingen af bogen leder mange mennesker til at stille spørgsmål. Det giver gode anledninger til samtaler og bibelstudier. Henry er overbevist om, at det er en af Guds metoder til at afslutte værket.

Også Henry fortæller, at det ikke er alle, der værdsætter arbejdet. Han er også blevet kaldt en djævletilbeder. Men han takker Gud for, at han er med ham i arbejdet. Henry har gode erfaringer med at dele "Den Store Strid" og "Søndagsloven" ud sammen.

Besøg af de offentlige myndigheder

Den 14. februar 2013 fik børnehjemmet besøg af 8 embedsmænd fra politiet, uddannelsestilsynet, sundhedstilsynet, den lokale høvning m.fl. Børnehjemmet var bl.a. anklaget for utilstrækkelige pladsforhold i sovesalene, dårlig kost med sygdom og død til følge og en meget utilstrækkelig skoleundervisning. Efter børnehjemmet har indført kristen uddannelse, har det fået megen modstand af mennesker, der ikke forstår dets fordele. Efter myndighederne modtog en så grov anklage imod børnehjemmet, var de nød til at tage ud og undersøge sagen. Embedsmændene gik grundigt til værks i deres undersøgelse af sovesale, spiseplan og uddannelsesforhold. Børnene blev spurgt om deres leveforhold



Benson og Florence med børnene

såvel som forklaring på, hvorfor de hverken spiste kød eller mælkeprodukter. De fik et mægtigt vidnesbyrd af børnene, der fortalte, hvor lykkelige de var på dette børnehjem. De gav dem endda udførlige oplysninger om følgerne af en kost med animalske produkter. Disse vidnesbyrd sammen med de glade sunde ansigter fik to af embedsmændene til at erklære, at de også burde blive vegetarer.

På trods af anklagen om dårlig skoleundervisning fandt embedsmændene, at den bedste eksamen fra 2012 i hele Nakuru distrikt var aflagt af en elev fra Fiwagoh. Dette endte med, at embedsmændene takkede Benson og Florence, børnehjemmets ledere, for deres store indsats for børnene. De erklærede, at alle børnehjem i hele distriktet burde tage Fiwagoh som forbillede.

Vi er alle blevet meget opmuntret ved denne erfaring. Gud er altid med dem, der følger ham og adlyder ham. Det kristne uddannelsessystem har vist sig at bære gode frugter.

Lad denne erfaring være til opmuntring for de faddere, som har mistet deres fadderbørn på grund af den kristne uddannelse. En del børn er blevet hentet af slægtninge, som ikke var indforstået med uddannelsessystemet. Børnene er enten blevet placeret på andre børnehjem, i offentlige skoler eller de lever i fattigdom uden at få deres grundlæggende behov dækket. Desværre er det ikke muligt for os at gøre noget for disse børn. Men lad os vende os til de mange andre, som er taknemlige for at få en kristen uddannelse.

Dåb i Fiwagoh

Den 27. april aflagde 14 unge mennesker i Fiwagoh offentligt vidnesbyrd om deres beslutning for at følge deres frelser Jesus Kristus og give deres liv til ham. Sammen med 3 lærere, en ansat og en kone til en af lærerne gik disse unge mennesker i dåbens vande. Desværre var det ikke muligt for mig at være til stede ved denne dåb, men min glæde er ubeskrivelig. Det er dejligt, når vi får lov til at se frugten af vores anstrengelser. Alle fadderne til dåbskandidaterne har fået direkte besked.



Johari

Ny bil i Fiwagoh

Ved mit besøg i Fiwagoh i januar 2013 blev det mig klart, at børnehjemmet var kommet til et punkt med deres køretøjer, hvor det ikke længere var acceptabelt. De kunne næppe køre et ærinde, uden at der var noget galt og en ny mekanikerregning fulgte for slet ikke at tale om al den spildte tid. Vi havde ikke tænkt os at involvere os selv i køb af en bil til Fiwagoh, dels da vi ikke mente, at vi havde kendskab nok til dette, dels fordi vi ønskede at prioritere biblioteksprojektet. Hvert eneste projekt, som man involverer sig i, kræver megen tid og en stor indsats. Men da vi indså, at børnehjemmet behøvede vores hjælp, besluttede vi at hjælpe med at købe en bil, men at børnehjemmet selv skulle finansiere den ved hjælp af de sparede udgifter til offentlig transport og bidrag til driftsomkostninger.



Den nye bil bliver beundret



Elever på vej til polyteknisk skole

Efter at Benson og jeg forgæves havde søgt efter en egnet bil i Kenya, blev det os klart, at vi var nød til selv at importere den. Ved hjælp af såvel min bror Allan og en advokat i Nairobi var vi den 18. april efter et par måneders ihærdige anstrengelser i stand til at købe en Toyota Hiace årgang 2010 i Japan. Vi havde løbende søgt oplysninger angående toldudgifterne. Til trods for dette blev vi konfronteret med toldudgifter, der var dobbelt så store som forventede. Vi havde betalt DKK 115.000 inklusiv transport til Kenya for bilen. Nu skulle vi betale DKK 125.000 i toldudgifter. Dette var mere end vi kunne forvente, at børnehjemmet selv skulle betale. Vi valgte derfor at sende email ud til bidragyderne og bede om penge til toldudgifterne. Vi har været i stand til at

samle DKK 90.000 sammen til toldudgifterne. Vi mangler stadig DKK 35.000.

Den 20. juni landede skibet i Mombasa med bilen. Fiwagoh børnehjem er meget taknemlig for den nye bil. Den har gjort dagligdagen lettere for såvel ansatte som de store børn, der skal til polyteknisk skole hver dag.

Erhvervsskole i Fiwagoh

Fiwagoh er ved at bygge en erhvervsskole, så børnene i fremtiden kan få deres uddannelse på børnehjemmet. Dette projekt udføres af bidragydere fra Australien og Amerika. Vi har fra *Better Life Missions* side valgt ikke at involvere os i det projekt. Til gengæld er vi gået i gang med planerne for bygning af et bibliotek. Vi håber at kunne begynde byggeriet i 2014.



Byggegrund til menigheden i Kitale

Kitale menighed har nu fungeret i lejede lokaler i 14 år. De har cirka 20 medlemmer. De lejer sig ind i offentlige skoler. Det er med tiden blevet vanskeligere at fungere i de offentlige skoler. Reglerne forandrer sig stadig. Det sker, at de må finde sig en anden skole, når det ikke længere fungerer. Det er også mere og mere forbundet med forstyrrelser at have gudstjeneste i offentlige skoler om sabbatten, da undervisningen om lørdagen er tiltagende.

Vi har længe ønsket at støtte op om menighederne i Fiwagoh Mission og hjælpe dem med deres behov. I april 2013 var det muligt for os at sende dem penge til at købe et grundstykke til menigheden i Kitale.

Fadderskaber

Vi har løbende behov for nye faddere. Man kan til enhver tid gå ind på vores hjemmeside www.betterlifemission.org og se hvilke børn, der mangler faddere. Shadrack Kamau er et eksempel. Han er 10



år gammel og har en meget sørgelig historie. Hans forældre kunne ikke enes og blev skilt. Shadrack blev meget syg. Han fik et stort sår i ansigtet, som rødmede og stank. Han græd af smerte, mens hans søster Hannah græd af sult. Til sidst tog deres mor dem og efterlod dem på gaden. Nogle fremmede tog børnene til den lokale høvding. Høvdingen søgte efter børnenes far, som han til sidst fandt. Deres far blev spurgt, om han var villig til at tage sig af børnene. Han tog børnene til sig, selvom han er meget fattig. Han har gjort sit bedste for at tage sig af børnene. Han har endda nægtet at gifte sig igen, da han vidste, at en ny kone ikke ville anerkende børnene. Det er lykkedes ham at tage sig af børnene i fem år, hvorefter han har set sig selv nødsaget til at få børnehjemmet til at hjælpe med at tage sig af børnene. (Shadracks søster Hannah har fået en fadder).

Nuværende behov

De største behov i øjeblikket er at dække de resterende toldudgifter til bilen DKK 35.000 og at samle penge ind til litteratur.

Vi er meget opmuntrede over det fine arbejde bibelarbejderne udfører i Kenya, og hvorledes de benytter sig af bøgerne "Den Store Strid" i deres arbejde med mennesker. Vi tror på, at disse bøger er til stor velsignelse for mange, og at vi vil se sjæle i himmelen som resultat af arbejdet. Vi er glade for, at vi har været i stand til at købe et mindre antal af bøger på swahili. Men vi ønsker at trykke et større oplag, så vi kan få stk-prisen nedsat og få mest muligt ud af de midler, vi har til rådighed.

Tak til alle bidragydere

Vi ønsker at benytte anledningen til at sige alle bidragydere tak for deres indsats i arbejdet. Tak for den fine respons fra fadderne til børnene, der nu går på erhvervsskole. De får alle deres udgifter betalt og studerer ivrigt for at få en uddannelse, som de kan bruge til at underholde sig selv. Tak for de fine breve og hilsener til dåbskandidaterne. De har været til personlig opmuntring for børnene. Og tak for al jeres trofasthed i støtte af arbejdet, også når jeg ikke altid har tid til at informere så meget om arbejdet, som jeg egentlig gerne ville. Også mine besøg på børnehjemmet har altid været præget af travlhed. Ved mit sidste besøg i januar 2013 fik jeg dog ved en fælles indsats fra både Benson, Florence og lærerne lavet rapporter for 55 af børnene angående deres udvikling og trivsel på børnehjemmet, som jeg kunne sende til deres faddere. Jeg håber at kunne fortsætte dette arbejde ved mit næste besøg. Det er altid opmuntrende for fadderne at vide, hvordan deres børn udvikler sig. Jeg forsøger dog løbende at oplyse fadderne, når der sker noget specielt med deres barn som f.eks. dåb eller alvorlig sygdom.

Også tak for alle jeres forbønner for børnene og de forskellige missionsprojekter.

Lena Clerc



Bankforbindelser

Modtager: Better Life Mission, Schweinbrunnenberg 2, CH-4938 Rohrbachgraben

DKK Konto:

Modtagerbank: Nordea, Torvet 10-12,
DK- 4100 Ringsted
Reg. nr: 2520
Kontonummer: 3492-216-452
IBAN: DK3020003492216452
Swift: NDEADKKK

USD Konto:

Modtagerbank: Swiss Post, PostFinance, Nordring 8,
CH-3030 Bern
Kontonummer: 91-765570-9
IBAN: CH02 0900 0000 9176 5570 9
Swift Code/BIC: POFICHBEXX