



Better Life Mission

Postfach 4, CH-4938 Rohrbach, Switzerland

Telefon: +41 (0)62 962 41 01 Skype: lena_dk3

Email: lena.clerc@betterlifemission.org Web: www.betterlifemission.org

Nyhedsbrev - maj 2011 - 1. del

Kære venner og sponsorer af Better Life Mission

Det er os en glæde denne gang at kunne skrive om de meget opmuntrende nyheder, som vi har fået fra Rumænien i den sidste tid. Marika ringede for 3 uger siden og fortalte, at hun var nede ved Sortehavet.

Kampagne ved Sortehavet

De havde en større kampagne i en større by. Marika stod op klokken fire om morgenen for at tage ind til en stor hal midt i byen. Der forberedte hun sammen med sine hjælpere mad til prøvesmagning ved dagens program. Fra klokken 10 til 13 havde de undervisning i sund livsstil. Marika underviste ikke kun i, hvordan man laver sund mad, men også hvorfor det er nødvendigt for os at ændre vores spisevaner. Hun gav også enkle tips til, hvad man selv kan gøre derhjemme for at blive rask, når man rammes af sygdom. Fra klokken 13 til 15 havde de en pause, hvorefter de fortsatte fra kl. 15 til 17 med spørgetime. Fra klokken 17 og til ud på aftenen havde de bibelundervisning.

De havde dagligt en deltagerstare på ca. 800 mennesker. Selv til eftermiddagens spørgetime mødte der dagligt 100 til 150 mennesker op. Mange kom for at stille personlige spørgsmål og for at få råd og vejledning. Marika fik også mange sedler stukket i hånden med telefonnumre, som hun skulle ringe til, da de havde spørgsmål, der var for personlige til at stille offentligt.

Samtidig med de daglige programmer i hallen, havde de forskellige små grupper der besøgte skoler og biblioteker i byen for at bringe budskabet der også.

Den største prøvelse under programmet var, at fem satanister kom hver morgen klokken syv og blev der hele dagen. Marika fortalte, at hun var meget bange i begyndelsen. Hun vovede ikke engang at gå i detaljer og forklare mig problemerne omkring dem. Hun bad blot om forbøn. De kom ikke for at forstyrre programmerne. De havde et inderligt ønske om at slutte deres forbindelse med Satan og blive befriet. Dette kræver guddommelig kraft, da de mørke magter ikke lader deres bytte gå så let.

Midt i kampagnen blev de også mødt med en anden udfordring. Flere andre grupper ønskede at leje hallen, som de benyttede. De tilbød at betale flere penge, end Marika og hendes gruppe betalte. Marika bad hendes medhjælpere om at gå på knæ og bede, for Guds indgriben var nødvendig, dersom kampagnen ikke skulle standses. Derefter mødte de op til mødet, som borgmesteren havde indkaldt dem til. Marika forventede, at de nu blev nød til at tale deres sag. Til hendes overraskelse hørte hun borgmesteren forklare, at Marika og hendes gruppe havde lejet hallen, og at de ikke ville blive sendt bort. De andre kunne opgive deres forsøg på at leje hallen, selvom de tilbød flere penge. Til Marika og hendes folk sagde han derefter, at de havde et godt budskab, og at folk i byen behøvede dette budskab. Han ønskede, at de skulle lære folk, hvordan de skulle spise. Marika og hendes medarbejdere kunne opsende en stille bøn og tak til Gud for, at han havde taget sig af situationen.

I dag ringede Marika atter til mig. Hun er nu hjemme igen. Hun fortæller, at erfaringen ved Sortehavet er den bedste erfaring, som hun har haft i årevis. En sådan trang til at lytte til såvel sundhedsbudskabet som den åndelige undervisning har hun ikke oplevet på længe. To bibel arbejdere er blevet i området for at studere videre med de interesserede. De samles hver søndag eftermiddag til bibelstudium. Borgmesterens mor kommer også til bibelstudierne.

De studerer også med satanisterne. Disse kræver naturligvis intensiv og individuel hjælp. Men damen, som var dybest involveret i satanismen, er nu den, der har den stærkeste tro på Gud. Hun hører stadig stemmer om natten, og ånderne angriber hende. De lader hende heller ikke i fred, når hun færdes på gaden. De er vant til at styre og kontrollere hendes liv og ønsker ikke at give op. Men damen har besluttet sig for at følge Gud. Hun tager derfor Bibelen med sig, uanset hvor hun går hen. Den er blevet til hendes "våben" imod

åndemagterne.

Marika glæder sig også meget over at være kommet i kontakt med en afrikaner ved navn Gottfried. Han er missionær i Rumænien. Han hjalp hende ved kampagnen ved Sortehavet. Han har lært sig rumænsk og prædikede om aftenen. Det er en mand, der ikke er bange for at give et klart budskab. Han forkynder Guds Ord med kraft og styrke og opfordrer mennesker til sand omvendelse. Også Åbenbaringens budskab med de tre engle bliver lagt klart frem for folk. Gottfried er blevet til en værdifuld hjælp for Marika, når de arbejder i de rumænsk talende områder.

Litteraturarbejdet i Rumænien

Der arbejdes stadig på planen om at besøge hvert eneste hjem i Rumænien og tilbyde dem kristen litteratur. Marika bliver af og til mødt med spørgsmålet, om det nu også kan betale sig at give så mange bøger bort. Der er jo også mennesker, der tager imod en bog, som aldrig læser den. Bøgerne står måske blot på hylden og samler støv. Til trods for det vil der være mange, der læser bøgerne og tager imod frelsen. Jesus døde også for alle mennesker uanset om de ville tage imod hans tilbud om frelse eller ej.

Marika fortalte mig et par erfaringer, der gør det klart for os, at vi skal arbejde videre uden at spekulere på frugterne. Vi skal så, Gud vil give væksten.

Et ægtepar i Rumænien modtog bogen *Den Store Strid*, men da de ikke havde forståelse for bogens værdi, satte de den blot på hylden iblandt andre bøger. Senere da deres barnebarn voksede op, fik det øje på bogen på boghylden. Hun blev interesseret i bogen og læste den, hvorefter hun tog imod Jesus i hendes liv.

I sidste uge blev Marika ringet op af en dame fra byen, hvor hun bor. Damen fortalte, at hun læste i bøgerne *Den Store Strid* og *Den Store Mester*. Bøgerne havde hun fundet hos en ældre dame i Ungarn, som hun tog sig af. Hun var stødt på bøgerne, da hun var ved at gøre rent. Bøgerne var på rumænsk, så den ældre dame havde ikke været i stand til at læse dem. En anden dame, der tidligere havde taget sig af den ældre dame, havde glemt bøgerne i hendes hjem. Damen, der ringede til Marika, mente at disse bøger måtte tilhøre sådanne kristne som Marika. Da Marika bekræftede, at det var sandt, græd hun af glæde over at have fundet bøgerne. Hun havde fået sådan en fred i sindet efter at have læst bøgerne.

Behøver EUR 13.500 øjeblikkeligt til trykning af *Den Store Strid*

I nyhedsbrevet fra Februar 2011 skrev jeg, at vi havde sendt penge til trykning af 10.000 Stk. af *Den Store Strid* på ungarnsk. Da de i Rumænien efter at have regnet nærmere på deres lager af bøger og studeret området, som de begyndte at arbejde i, konstaterede at de havde brug for flere bøger på det rumænske sprog i øjeblikket, blev disse bøger trykt på rumænsk i stedet for på ungarnsk. Vi ønsker derfor nu at trykke **10.000 Stk af *Den Store Strid* på ungarnsk**. Marika regner med at deres lager af denne vil blive brugt op i løbet af de næste to måneder.

Vi er kommet i en speciel situation, da trykkeriet, hvor de plejer at lade bøgerne trykke, truer med at lukke. Det er et statsejet trykkeri. Den lokale borgmester kæmper for at holde trykkeriet gående. De har en del papir på lager, som de har tilbudt Marika til sidste års priser, dersom hun blot vil give dem en bestilling på trykning af flere bøger. Borgmesteren håber derved at kunne afværge lukningen af trykkeriet. Det er ikke kun borgmesteren, der ønsker, at trykkeriet skal fortsætte - også vi ønsker det, da det er det sidste trykkeri i Rumænien, hvor vi kan trykke til en rimelig pris. Dersom trykkeriet bliver lukket, vil det blive købt billigt af private hænder, hvorefter priserne vil stige.

Vi beder derfor de, der ønsker at bidrage til trykning af 10.000 Stk af *Den Store Strid* på ungarnsk, at reagere øjeblikkeligt. Vi vil sætte pris på en email eller opringning med oplysning om, hvor meget du ønsker at bidrage med og hvornår, du er i stand til at indbetale pengene. Vi tager gerne imod løfter om indbetalinger på et senere tidspunkt, da borgmesteren også vil acceptere en afbetalingsordning på denne bestilling. Da trykkeriet står i fare for at blive lukket for hver en dag, der går, beder vi jer indtrængende om at reagere hurtigst muligt.

Rumænerne har i vinters desuden trykt *Vejen til Kristus* og *Den mærkede Bibel* for penge, de selv var i stand til at samle sammen i Rumænien.

"Traktater, hæfter og bøger, som det enkelte tilfælde kræver det, bør spredes i alle byer og landsbyer i landet. Her er et missionsarbejde, som alle kan tage del i." *Counsels on Health*, side 466

Dersom I kender nogen, der ikke har internetforbindelse og får tilsendt nyhedsbrevene per post, så informer dem venligst, da de muligvis først vil modtage nyhedsbrevene efter det er for sent for dem at støtte op om projektet. Og ikke mindst af alt, bed for Guds sag. Bøn har en mægtigt virkende kraft.

Må Gud velsigne jer for jeres opofrelse for hans sag.

Lena Clerc